

Wie op de maandagavond langs het dorps huis loopt of op de donderdagavond langs de kerk, zal zich ongetwijfeld afvragen wat daar gebeurt. Veel auto's en fietsen voor de deur. Er klinkt muziek. En er wordt gezongen. Wil je weten waar de lawaaimakers mee bezig zijn? Stap dan maar eens even naar binnen.

Muzikanten en zangers zijn op de maandag- en donderdagavond druk aan het repeteren voor **Jesus Christ Superstar (JCS)**. Een musical gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw voor het eerst voor het voetlicht gebracht. Een musical waarvoor destijds audities werden gehouden door heel Amerika. Een musical waarover iedereen die hem gezien heeft laaiend enthousiast is. Een musical die volgend jaar in Tijnje te zien zal zijn. Rinze Hof heeft de musical in het Fries vertaald. Hij is ook de regisseur. Voor de zomervakantie hebben veel inwoners van Tijnje en ook van daarbuiten auditie gedaan. Nu wordt er fanatiek gerepeteerd. Iedereen is enthousiast. Dorpsgenoten die al eens zijn komen kijken bij een repetitie van JCS, zijn dat ook. Ik zal proberen te beschrijven hoe een repetitieavond (een willekeurige donderdagavond) van JCS eruit ziet.

Er wordt stipt kwart voor acht begonnen. Omstreeks half acht beginnen de spelers, de muzikanten, de regisseur en andere betrokkenen binnen te druppelen. De muziekinstrumenten worden klaar gezet. En dan gaat het kwart voor acht echt los. Niet meteen zingen, nee, eerst een heuse warming-up. Deze is volgens Atsje (de zangbegeleidster) nodig om alle beslommeringen van de hele week los te laten en met beide benen "in de grond" te staan. Er worden dan vele Ooeehhs en Aaahhs door de repetitieruimte gegoid. Hoog en laag. Maar zo te zien vindt iedereen dit heerlijk om te doen, want ik zie alleen maar vrolijke gezichten. En als ik eerlijk ben is al dat fitnesssen vooraf wel heel lekker. Bovendien bespaart het je een ritje naar de sportschool. Vervolgens wordt er begonnen met het zingen. De liedjes worden onder begeleiding van de muziek (o.l.v. de bandleider Sander) gerepeteerd. Het is dan heerlijk om een plaatsje in de kerk te zoeken en te genieten van hoe een lied zich ontwikkelt. Of eigenlijk hoe een zanger(es) zich ontwikkelt. Want je hoort echt verschil tussen het begin en het eind van de avond. Rinze is intussen bezig met de regie, want met alleen maar zingen kan JCS niet voor het voetlicht worden gebracht. Er moet ook geacteerd worden. Dan is er ergens tussendoor een koffie/thee pauze. Maar die wordt soms zelfs door het enthousiasme vergeten. Gelukkig zijn er dan ook nog enkele commissieleden, die toch wel willen dat de koffie en thee, door hen gezet, ook gedronken wordt. Als er op de maandagen in het dorps huis gerepeteerd wordt, zijn er zelfs een heuse koffiejuffrouw en koffiemeneer: Annie en Piet de Jong. Een repetitieavond duurt tot tien uur (al is het vaak allang tien uur geweest voor er gestopt wordt), waarna er opgeruimd en nagekletst wordt.

Er zijn momenteel zo'n zestig mensen actief bezig met JCS. Lijkt het je wat om ook mee te doen? Er worden nog personen gezocht voor de "menigte", "melaatsen" en "marktlieden". Een menigte is immers pas een menigte als er flink wat mensen zijn.

Tot slot nog een paar "Wist u dat":

- Er mensen zijn die na vele jaren catechisatie, nu pas tot de ontdekking komen hoe het verhaal over Jezus in elkaar steekt.
- Er mensen worden gechanteerd om toch maar mee te spelen: "Ik kom hier niet weer knippen als jij niet meedoet".
- Er echtparen zijn die na een repetitieavond een elektrische deken nodig hebben om weer een beetje warm te worden.
- Er bij sommige gezinnen gesproken wordt over een huisje achter in de tuin, om maar van al die zangoefeningen in huis af te zijn.
- De muziek al fantastisch klinkt.
- Dat Jesus Christ Superstar in "de memmetaal" een daverend succes wordt.

Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keer kijken, sla fitness een keertje over en doe mee aan een warming-up van JCS.

De Commissie.

Het openluchtspektakel Jesus Christ Superstar is onderdeel van de festiviteiten rond Tynje100